



MONDO

46 JAAR, UIT CONGO

Cursussen:
Nederlands tot niveau 1.2
Werk zoeken

*Op een jobbeurs vond ik
werk als postbode.*

Ik kwam in 1997 naar België vanuit mijn geboorteland Congo omdat ik **voetbal** speelde. Toen ik hier kwam, had ik problemen met mijn papieren waardoor ik niet professioneel kon voetballen. Toen mijn papieren in orde waren, startte ik met de **Nederlandse lessen**. Ik behaalde niveau 1.2 en schreef me in voor de cursus **Werk zoeken voor anderstaligen** in Mol. Tijdens een les bezochten we de **jobbeurs** Jobvillage in Geel. Daar heb ik de werkgever bpost leren kennen. Ik bezorgde hen mijn cv. Ondertussen deed ik ook nog een test voor De Lijn, omdat ik graag chauffeur wilde worden. Voor deze test slaagde ik niet. Enkele dagen later belde het postkantoor van Mol mij op. Maandag mocht ik een opleiding voor **postbode** doen in Antwerpen. We moesten rijden met een camionette en een fiets. Een brommer was niet nodig voor mij. Dinsdag begon ik te werken.

Elke twee weken krijg ik een nieuwe ronde. Als er een collega ziek is, moet ik wisselen. Soms start ik om 5 uur 's morgens met werken. Soms ook om half 6 of half 7. Dan ga ik naar het kantoor en krijg ik mijn plan. Vaak heb ik 's middag al gedaan maar het kan ook 14 uur of 16 uur zijn. Als ik klaar ben met mijn ronde ga ik terug naar het kantoor.



Mijn collega's spreken niet zoveel met mij omdat ze altijd bezig zijn. Alles moet daar snel gaan. In de winter is het ook moeilijker omdat het koud is op de fiets. Maar ik ben **tevreden** met mijn job. De meeste collega's hebben stress op het werk, maar ik ervaar dat zo niet. Ik werk graag alleen. En als ik klaar ben, ben ik klaar. Volgend jaar in februari wil ik terug naar mijn land om een **taxibedrijf** op te starten. Dat wordt het volgende project in mijn leven.