

UMAR

44 JAAR
UIT PALESTINA



CURSUS NEDERLANDS MOMENTEEL IN NIVEAU 2.3

Toen ik in België aankwam, had ik veel stress omdat ik inburgering moest volgen en daarna **Nederlandse lessen**. Je moet twee à drie jaar in de "diepvries" blijven zitten. Daarna zou ik een goede job kunnen vinden.

Ik wilde dat niet. Ik begon mijn eigen weg te zoeken. Ik zorgde voor mijn familie. Ik wilde dat zij naar buiten gingen om **vrijwilligerswerk** te doen. Vrijwilligerswerk is heilig. Waarom? Het is werken zonder geld te verdienen. Het is geven zonder nemen. Daarom richtte ik een organisatie op: Refuchances in Geel.



Ik heb het project Refuchances bij de Koning Boudewijnstichting ingediend. Daardoor krijgt onze organisatie al twee jaar overheidssteun voor de werking. Het logo heb ik in de Luikse gevangenis gemaakt. Ze hebben mij vals beschuldigd. Op het logo zie je een man met een Belgisch hart die een vrouw vasthoudt. Het stelt de relatie tussen man en vrouw voor. De vrouw is de asielzoeker en België is de man.

Binnen de organisatie Refuchances zijn er zes sectoren: **werk, eten, kinderen, dans, theater en muziek**. Nu zijn er 423 leden over heel Vlaanderen. We hebben een afdeling in Geel, Retie, Antwerpen, Neerpelt en Leuven. We richtten een toneelgroep, een dansgroep en een Arabische school op. Deze school hebben we opgericht in samenwerking met de VUB om onze kinderen correct Arabisch te leren.

EEN TIP VOOR CURSISTEN DIE HIER HUN WEG ZOEKEN: GELOOF IN JEZELF!

Waarom? Taal is een identiteit. Dat is waarom jullie er de nadruk op leggen dat ik Nederlands moet spreken, want dat zorgt voor de identiteit. Je kan geen andere identiteit overnemen, maar ik dring erop aan dat nieuwkomers dit land respecteren. Het is geen relatie van economie, maar een relatie van **liefde**. Tussen de asielzoekers en de Belgen moet er liefde zijn. Als je naar 50 jaar geleden kijkt, dan zie je dat de integratie toen slecht verliep. Nu hoop ik dat het beter is.

We contacteerden de hoofdzetel van VDAB in Brussel. We legden op die manier ook contact met vele werkgevers. Via onze organisatie kregen zes mensen werk als ingenieur en één persoon in een ziekenhuis. Eén iemand doet een opleiding als advocaat. Een andere afdeling is Refugeefood. Vrouwelijke vluchtelingen hebben vaak geen educatie gehad, maar zij koken heel goed.

IK WERK VANUIT MIJN HART.

We hebben met Thomas More University een **buddy-project** opgericht. Het doel is om mensen samen te brengen om een positieve manier van denken te stimuleren. Welke plannen hebben we nog? We gaan een documentairefilm maken over vluchtelingen en deze zal op Netflix komen. Alle mensen die eraan zullen meewerken, zijn Arabisch.

Ik heb een bachelor Engelse literatuur en een master in de chemie behaald. Bij Naric heb ik mijn diploma gelijk kunnen laten schakelen. Ik werk nu voor de Dienst Gelijke Kansen met **artikel 60**. Terwijl studeer ik aan Thomas More om **sociaal werker** te worden, en blijf ik mijn Nederlands verbeteren. Later hoop ik dat ik een restaurant kan openen met mijn vrouw.